



Wanneer
spreken wij
weer af?



Als ik denk aan het verdriet dat je had, dan wil ik graag weer bij je zijn. Wat zou dat me blij maken!

2 TIMOTEÛS 1:3, 4



Sterkte

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

MATTEÛS 11:28